

Geestelijke verzorging

Een verblijf in het Flevoziekenhuis (met alles wat zich daar en daaromheen afspeelt) kan een grote invloed hebben op het leven van patiënten en hun familieleden. U kunt daardoor behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek, bijvoorbeeld over gevoelens van verdriet, boosheid en pijn. Misschien ook heeft u vragen als: “Waarom moest dit mij gebeuren?” of “Hoe moet ik nu verder?”.

De geestelijk verzorger is er voor u als u behoefte heeft aan een stukje begeleiding in zo'n situatie waarin er vaak meer vragen zijn dan antwoorden.

Daarnaast zijn er mogelijkheden waarin (na overleg) gekozen kan worden voor het uitspreken van een gebed of het verrichten van een rituele handeling of zegening.

Beschikbaarheid

Het team geestelijk verzorgers is beschikbaar voor iedereen. Wilt u echter iemand van uw eigen levensovertuiging spreken, aarzel dan niet om dit te zeggen.

De afdeling is in het algemeen op werkdagen telefonisch bereikbaar. U kunt zelf of via de verpleging contact opnemen. Ook kunt u per e-mail een afspraak maken.

Stiltecentrum

In ons ziekenhuis waar veel met mensen gebeurt, kan een Stiltecentrum een welkome plek van rust zijn, van even binnenlopen en op andere gedachten komen. Stilte kan een mens dichterbij zijn eigen gedachten, gevoelens en vragen brengen: dichterbij zichzelf. Stilte kan ook de ruimte scheppen om bij de bron te komen van waaruit een mens leeft en kracht opdoet.

Het Stiltecentrum ligt op de eerste etage, tegenover liftblok E en de Ziekenhuisomroep.

Het Stiltecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Op de overige dagen en tijden kunt u bij de receptie vragen het Stiltecentrum voor u te openen.

U kunt er terecht als u een kaars wilt aansteken of wilt bidden of als u gewoon even stil wilt zijn. Er ligt ook wat lectuur en een schrift waarin u een gebedsintentie kunt schrijven.

Ook is er een kleine ruimte voor mensen die afgezonderd willen bidden of een moment voor zichzelf willen hebben voor meditatie. Er zijn in het Stiltecentrum gebedskleden aanwezig.

Contact met afdeling Geestelijke verzorging

Geestelijk verzorgers zijn Emin Baydemir, Simeon Karsten, Carla Bellers en Dirk-Jan Lagerweij. ☎ (036) 868 8827, e-mail: gvz@flevoziekenhuis.nl.

Subjoined you will find an English version of this text:

Pastoral counselling

If you need to talk to someone about what you are going through emotionally and if you would like to get in touch with one of the pastoral counsellors of the hospital, please contact us. Relatives of the patients can also make use of this service. You can contact the counsellors by telephone, through a nurse or send an e-mail (see below).

Counselling is available for all patients. Nevertheless, in case you would like to talk to someone of your own religion, do not hesitate to tell the pastoral counsellor. If needed, he or she can arrange the appropriate counselling for you.

On the first floor (opposite the Hospital radio and lift E) you can find the meditation centre 'Stiltecentrum', where you can pray, sit and listen to your inner self, meditate or light a candle.

The pastoral counsellors are: Emin Baydemir, Simeon Karsten, Carla Bellers en Dirk-Jan Lagerweij. ☎ (036) 868 8827, e-mail: gvz@flevoziekenhuis.nl.